



IN DE VOETSPOREN VAN PELGRIMS IN ISRAËL EN PALESTINA

Het Netwerk voor Pastoraal met Jongeren, waar ook KSA deel van uitmaakt, trok van maandag 7 tot en met woensdag 16 september op avontuur naar Israël en Palestina. Dertien KSA'ers besloten mee op tocht te gaan samen met een veertigtal andere jongeren van o.a. KLJ en IJD. Samen traden we in de voetsporen van Jezus, met bezoeken aan Nazareth, Akko, Jeruzalem en Bethlehem. Bijbelse plaatsen kregen plots een gezicht.

Na aankomst maakten we meteen kennis met het warme Midden-Oosten, in Bethlehem werden we zelfs verrast door een zandstorm. Maar het warme weer was uiteraard niet de hoofdreden van ons bezoek aan beide landen. Ervaringen uitwisselen onder de deelnemers, ontmoetingen met diverse jongeren, historische gebouwen en plaatsen bezoeken, samen op tocht, een kennismaking met de politieke actuele situatie in het gebied ... Het waren allemaal stimulansen om mee te gaan op dit onvergetelijke avontuur.

CONFRONTEREND

En onvergetelijk was het zeker. Toen we in Jeruzalem aankwamen, werden we onmiddellijk geconfronteerd met de gespannen situatie in de oude stad. Terwijl we Jezus' lijdensweg, de Via Dolorosa afstapten, zagen we onder meer een Arabier een rugzak naar het hoofd van een jood gooien. Zwaarbewapende militairen ontzegden moslims aan de stadspoorten toegang tot de Tempelberg, een vrouw uitte luid schreeuwend haar protest met een koran in de hand. Plots zaten we middenin een situatie die je anders enkel in nieuwsberichten op televisie ziet. De lijdensweg van toen is voor vele mensen daar nog steeds letterlijk een lijdensweg, emotioneel was het zwaar om daarmee geconfronteerd te worden.

HOOP

Wat het meest blijft zijn de ontmoetingen met de plaatselijke jongeren. Zo kregen we de kans om in gesprek te gaan met joodse en christelijke jongeren in Israël en met jonge moslims en christenen in Palestina. Daar bezochten we ook een vluchtelingenkamp, eigenlijk eerder een gevangenis, want als vluchteling kan je er haast niet in of uit; de Israëlieten maken het de Palestijnen ook moeilijk door regelmatig water- en energievoorzieningen af te snijden. Ondanks de hele situatie blijft vooral de hoop die we konden aflezen van de gezichten van de jongeren ons bij. Een duidelijk signaal ook: mensen van verschillende religies moeten steeds met elkaar in dialoog gaan en vreedzaam trachten samen te leven, alleen zo kunnen situaties zoals in Israël en Palestina vermeden worden.





EEN ERVARING

Om de soms emotioneel zware momenten te kunnen verwerken, was het programma voldoende gevarieerd. Zo beklommen we de Taborberg, maakten we een dagtocht door de woestijn, bleven we drijven in de Dode Zee, doken we in het Meer van Galilea en de Middellandse Zee, reden we rond op een kameel ... De uitwisseling tussen de verschillende deelnemers en organisaties was leuk meegenomen tijdens deze reis. Tot slot liepen we op de luchthaven net voor onze terugvlucht heel toevallig Mgr. Léonard tegen het lijf, hij wou meteen met de groep op de foto!

Israël – Palestina 2015 werd een unieke, onvergetelijke ervaring, voor herhaling vatbaar!



Meer weten?

Wie meer reisverhalen wil lezen, kan terecht op <http://israelreisvlaanderen.wordpress.com/>