

HET WAS MIJN DROOM OM LEIDER TE WORDEN

MAXIME IS LEIDER BIJ KSA SINT-LIEVEN JONGENS GENT EN HEEFT EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Maxime werd al op z'n zes jaar lid van KSA Sint-Lieven Jongens Gent. Hij heeft nu, twaalf jaar later, zijn eerste jaar als leider achter de rug. Vorige zomer ging hij ook mee op animatorcursus Expies. Veel twijfel of hij leider zou worden was er niet, het was zijn droom. Maar Maxime heeft een verstandelijke beperking en een heel lichte vorm van autisme waardoor niet alles evident is voor hem. Hij heeft een hoge emotionele intelligentie maar rekenen is bijvoorbeeld moeilijk. Daarnaast is fijne motoriek ook niet evident maar gaat grove motoriek weer beter. In dit artikel vertelt Maxime over zijn ervaringen samen met Sebastien, groepsleider van KSA Sint-Lieven en Olivier, de nieuwe groepsleider dit werkjaar.



“ Ik hoop dat andere KSA'ers dat ook kunnen doen, cursus en leiding worden. Dat is een heel unieke ervaring! ”

Maxime, heb jij getwijfeld om leider te worden? Hoe is dat gelopen?

Maxime: “Leider worden was sowieso mijn droom. Het was wel moeilijk om als enige leider te worden, ik ga blij zijn als er volgend jaar nog leiders bijkomen.”

Olivier: “We zijn dit jaar gestart met een +16'erswerking voor de oudste leden omdat er anders te veel leiding zou zijn. We besloten Maxime wel al leider te laten worden gezien het dan de eerste keer een speciaal jaar werd, hij een jaar ouder is en hij zo ook al in de leidingsgroep kon opgenomen worden.”

Hoe hebben jullie het aangepakt om Maxime leider te laten worden? Hebben jullie bepaalde aanpassingen gedaan?

Olivier en Sebastien: “We hebben eerst gekeken binnen de leidingsgroep of iedereen akkoord was. Iedereen stond er direct achter. We hebben de leeftijdsgroep waar

hij in leiding kwam uitgebreid met een extra leider, hij kwam er terecht bij een sterk team. We kozen bewust om hem bij de 'Piepjongknappen' (3e-4e leerjaar) te zetten. Zij zijn al wat zelfstandiger dan de jongsten en oudere leden kunnen soms al wat gemener uit de hoek komen.”

Maxime, welke taken heb je allemaal als leider?

Maxime: “Ik ben verantwoordelijke 'Milieu' samen met Benoit en Quinten. We zorgen voor de vuilzakken, vegen, zetten de PMD-zak achteraan, steken nieuwe zakken in de vuilbakken ... Het voetbaltoernooi heb ik ook gedaan, daar was ik verantwoordelijke met Robin en Maxime. (De groep organiseert jaarlijks op 1 mei een voetbaltoernooi waar een 36-tal ploegjes aan deelnemen.) We hebben dan de bekervakken gekozen uit de catalogus en vergaderd om alles te organiseren. Daarnaast

was ik ook verantwoordelijke milieu op het toernooi. Als leider van de leden speel ik veel spelletjes met hen, ik ga ook mee op huisbezoeken met de medeleiding.”

Wat doe je het liefst?

Maxime: “Ik doe alles graag in KSA. Ik ben vooral graag bezig met de kindjes: spelletjes spelen, onnozel doen, soms serieus zijn. Dan komt Bram bij mij: nu gaan we eens serieus zijn. Ik ben altijd heel enthousiast.”

Is er iets dat je graag nog extra zou willen proberen?

Maxime: “Ik ga nu nog een jaar 'Milieu' doen. Ik zou wel graag nog eens 'Uniform' doen: uniformen verkopen, bestellingen opvolgen, de stock bijhouden.”

Zijn er zaken die je moeilijk vindt aan leiding geven?

Maxime: “Op kamp gaan is wel vermoeiend. Anders ga ik altijd op tijd slapen en daar lukt dat niet altijd. Op kerstkamp moesten we ook veel bedden maken en opruimen, dat is niet erg maar dat was ook niet zo gemakkelijk.”

Olivier en Sebastien: “Ja, dat was voor ons ook wel niet gemakkelijk. Er was een virus op kamp waardoor alle lakens gekuist moesten worden, dat was inderdaad wel vermoeiend.”

Olivier: “Vind je straffen gemakkelijk?”

Maxime: “Soms als ik een opmerking geef, bv. 'je hebt met een tak gegooid', lopen ze weg en dan roep ik Bram. Dat is minder leuk maar je moet op je strepen staan.”

Mama Maxime: “En een spel uitleggen?”

Maxime: “Dat heb ik al gedaan, ik vond het niet zo moeilijk want ik had Marioleventjes gemaakt. Ze moesten in drie teams een kamp bouwen, als er gefloten werd was het verzamelen. Terwijl ze rondliepen was ik de boeman. Ik loop en speel

“
Als elke leid(st)er zo gemotiveerd was als Maxime zou geen enkele KSA-groep problemen hebben
 ”

graag mee met de leden, ik heb liever wat actie. Bij de speluitleg heeft Bram soms wat aanvullingen moeten doen maar het lukte.”

Olivier en Sebastien: “We zorgen ervoor dat er altijd begeleiding is, Maxime vraagt daar ook zelf naar als het nodig is. Verder zijn er niet veel aanpassingen nodig.”

Olivier en Sebastien, wat leren jullie van Maxime?

Olivier en Sebastien: “Zijn motivatie is echt immens, dat is schitterend om te zien. Mocht iedere leider zo gemotiveerd zijn, zou geen enkele KSA-groep problemen hebben. Ook qua discipline en punctualiteit is er niemand in de groep die beter doet. Ook het feit dat hij het aandurfde om als enige van zijn jaar leider te worden is echt chapeau.”

Mama Maxime: “Dat heeft ook veel te maken met de ontvankelijkheid van jullie KSA. Maxime voelt zich aanvaard, ondersteund, hij weet dat hij met jullie over alles kan praten. Als ik kijk hoe hij op Joepie meegesleurd werd naar de eindstreep, dat is straf. Jullie zijn een hechte groep en zijn ook heel open in de communicatie. Op buitenlands kamp is hij bijvoorbeeld niet meegegaan. Na overleg bleek dat het beste zowel voor Maxime als voor de groep. Hij is dan meegeweest op klein kamp en hulpleider geweest. Zo werkt dat. Hij heeft ook een sociaal leven omdat hij overal mee naartoe kan. Dat maakt dat we op dat resultaat uitkomen. Chapeau, je moet het maar doen!”

Olivier: “Hij is groot geworden met ons, we weten hoe hij ineens zit. Hij is altijd geaccepteerd geweest.”

Mama Maxime: “Ja, jullie zijn een heel hechte groep.”

Maxime: “Familie!”

Maxime, jij ging ook al mee op animatorcursus Expies met KSA Oost-Vlaanderen. Wat vond je daarvan?

Maxime: “Animatorcursus was superleuk. Ik zat in groep één, bij Justine en Amber. Het was een goeie groep. We moesten een spel met een toneel maken, dat was ook leuk. Ik had het spelbord gemaakt.”



Kreeg je extra ondersteuning?

Maxime: “Ik heb een boekje gekregen.”

Olivier: “Ja, een speciaal evaluatieboekje met pictogrammen dat we na de cursus kregen.”

Heb je gemakkelijk kunnen gebruiken wat je geleerd hebt?

Maxime: “Het was niet gemakkelijk.”

Mama Maxime: “De situaties die je leert op cursus zijn natuurlijk nooit helemaal hetzelfde als situaties in de groep, dat gaat niet op 1, 2, 3.”

Hebben jullie een fijne ervaring die jullie nog willen vertellen?

Maxime: “Het leukste was de ‘dodentocht’ organiseren. Dan moet iedereen in het donker ’s avonds een touw volgen. Ik mocht met een eendenmasker op iedereen doen schrikken samen met Olivier en Sebastien.”

Olivier: “Op Joepie heeft Maxime het wat lastig gehad maar één van de mooiste momenten in mijn KSA-carrière was stad X halen met Maxime.”

Mama Maxime: “Hij was heel gemotiveerd. Hij is vanaf januari elke dag bij zijn grootouders 50 minuten op de loopband gaan stappen om te oefenen.”

Maxime: “De dag dat we terugkwamen met de leiding zei iedereen proficiat!”

“
Eén van de mooiste momenten in mijn KSA-carrière was stad X halen met Maxime
 ”

Willen jullie nog iets kwijt aan andere KSA'ers en leidingsgroepen?

Maxime: “Ik hoop dat andere KSA'ers dat ook kunnen doen, cursus en leiding worden. Dat is een heel unieke ervaring!”

Olivier en Sebastien: “Het is belangrijk dat je een groep hebt die er volledig achter staat en een hechte groep om het te laten slagen. Voor de rest: gewoon doen! Als je het kan doen, moet je het doen!”

Een animatorcursus voor iedereen

We zijn er met KSA op aan het inzetten om onze animatorcursussen toegankelijker te maken voor iedereen. Om jongeren met een beperking voor te bereiden op een engagement in de leidingsgroep kunnen ze meegaan op cursus. We gaan op zoek naar een rol op maat waarbij ze hun talenten ten volle kunnen inzetten maar ook kunnen rekenen op de nodige ondersteuning van de overige leiding.

- Ben jij geïnteresseerd in een traject op jouw maat?
- Zit er iemand in jouw KSA-groep voor wie deze inclusieve cursussen toepasbaar kunnen zijn?
- Wil je meehelpen in de werkgroep om onze cursussen toegankelijker te maken?

Neem dan zeker contact op en stuur een mailtje naar veerle@ksa.be!

We doen het project samen met Chirojeugd Vlaanderen, Hannibal, Kazou, Konnect en Scouts en Gidsen Vlaanderen. We kunnen het realiseren dankzij de steun van Cera en de Vlaamse Overheid.

