



## Nieuwsbrief 'Altijd Jarig'

Uitgave van de archiefwerkgemeenschap 'Altijd Jarig'  
van KSA Noordzeegouw.  
Eindredactie: Thomas Verniest



nummer 4, april 2011  
Verschijnt minimaal éénmaal per jaar.

### 1. Activiteiten, dienstverlening en aanwinsten van de werkgemeenschap 'Altijd Jarig'.

Één van onze doelstellingen is om op vragen en verzoeken van geïnteresseerden in te kunnen gaan. Ook in het voorbije jaar konden en mochten we dat doen. Een overzicht:

Zeven bonden ontleenden materiaal voor een tentoonstelling of een jubileum: KSA Kuurne (75 j), KSA Poperinge (80 j), VKSJ Poperinge (25 j), KSA Wervik (20 j), KSA Assebroek (75 j), KSA Gullegem (100 j) en KSA Diksmuide (80 j). Zelf hielden we een kleine tentoonstelling n.a.v. de opening van het nieuwe gouwsecretariaat in Gullegem.

KSA Menen en KSA Loppem wilden weten wanneer ze ontstaan waren. KSA Schuiferskapelle, KSA Poperinge, KSA Assebroek, KSA Diksmuide en KSA Wevelgem vroegen leiderslijsten of ledencijfers op. KSJ-KSA-VKSJ nationaal vroeg onze medewerking voor een brochure over het organiseren van jubilea. We zijn ook ingeschakeld in hun voorbereiding van JOEPIE 25 in 2013. Tot slot mochten we dia's

aanleveren voor KSA Oostende en konden we ook KSA Frassati helpen aan jaarthemavlaggen voor een ouderfeest.

Er was ook regelmatig vraag naar oude mouwschildjes. Aan de heemkundige kring Arsbroeck (te Assebroek) konden we vier archiefmappen van Heilig-Hart bonden schenken die tussen KSA-papieren verzeild waren geraakt. We konden foto's aanleveren voor een artikel in *Kerk en Leven* n.a.v. het overlijden van abt Louf (Catsberg).

We mochten volgende schenkingen ontvangen: Philip Vermoortel schonk zijn archief van KSA Assebroek (jaren '60 tot jaren '80) en Bart Descamps gaf materiaal van KSA Deerlijk ('82 - '92). We kregen materiaal van Lieven Deboschere, Herman Verwaetermeulen (Mechelen), Bert Taeymans (Zoersel), Guido Gielen, Michel Deruyttere, Lieven Desmet, Dieter Durnez, Dirk Joye, Hugo Pieters, Johan Joye en Urbaan Huybrechts. Gouwproost Bart Lagrange gaf



Provincie  
West-Vlaanderen  
Door mensen gedreven



ons de vlag 'Hart, humor, houvast' die Mgr. Laridon bij zijn afscheid aan KSA had gegeven. Via Wilfried Goudenhoofd konden we een aantal foto's uit de collectie Aubert Heyman inscannen. KSJ-KSA-VKSJ Nationaal kon onze affichecollectie aanvullen. KSA Gullegem gaf ons een overzicht van hun historiek.



Bijzondere schenkingen kregen we van de Zusters van Liefde uit Roeselare (een sacristieladenkast voor vlaggen en affiches), van KSA Zandvoorde (trommels in uitleen) en van de speelschaar van de SFX uit Brugge (hun uniform, gebaseerd op het oude KSA-uniform).

We dienden een subsidiedossier in bij de CERA met de vraag naar financiële steun voor de verdere uitbouw van het archief. Het dossier werd goedgekeurd. We kregen € 3000. We slaagden erin om de Romevlag (1931) permanent tentoon te stellen. Met dank aan het KADOC konden we de honderden oorlogsgewest-verslagen kopiëren uit het archief van Gaby Vandeputte. Die werden reeds viermaal geraadpleegd: door Wervik, Assebroek en Izegem en door Wilfried Goudenhoofd uit Westouter voor zijn onderzoek naar jeugdwerking in Heuveland. Nu nog die uit het Grootseminarie... Het inscannen van foto's en dia's lukte voor bijna 1 000 extra exemplaren. We zonden een brief naar de dekens van het bisdom om te helpen waken over de KSA-archieven van overleden priesters.



We waren aanwezig met een stand op de topconferentie, er was de jaarlijkse beurt archief op de paascursus (hoofdanimatoren), er verschenen regelmatig artikels in *Golfslag*.

Via [www.ksj.be/lidtotleiding](http://www.ksj.be/lidtotleiding) kun je vorige Golfslagen downloaden in pdf-formaat (lage resolutie). Klik 'leidingstijdschrift' aan en pik er 'Golfslag' uit (derde in de rij).

Naar aanleiding van de opening van het nieuwe secretariaat verscheen een derde *Nieuwsbrief* waarop een aantal mensen reageerde (zie p.7-8). Voor de ROETSKalender van 2012 schreven we een geïllustreerd artikeltje over kanunnik Karel Dubois.

Twee mensen deden tenslotte een beroep op NZG-archief dat in het KADOC bewaard wordt: Lennert Hoedaert (student geschiedenis aan de RUG) in functie van het KSA-verleden van Rik De Ghein en Ruben Claeys (PO-leerkracht, KSA Wervik) voor opzoekingswerk rond Wervik en Menen.

En voor onszelf zal 2010 tot slot de geschiedenis ingaan als het jaar met de verhuis van het KSA-archief van Brugge (St-Michiels) naar Gullegem. We waren twee jaar gehuisvest in Mocambo, een huis van de Zusters van de H. Jozef. We werden er altijd gastvrij ontvangen en zijn de zusters ontzettend dankbaar voor het geboden onderdak.



KSA Zandvoorde schonk in uitleen landsknechttrommels aan KSA Noordzeegouw.

## 2. Oproep: KAMPJEUGD



Wie lid was van het **KSA-gewest De Graal** ontving van **1937 tot 1966** het gewestblad **KAMPJEUGD**, de voorloper van **WALKIE TALKIE**. Daarin kunnen Brugse bonden voor hun historiek belangrijke gegevens terugvinden: hun ledencijfers, hun leiderskaders en hun kampen... tenminste als we ze hebben... Wie kan onze collectie Kampjeugd aanvullen a.u.b.? We hebben slechts 8 nummers van de ruim 120... Jouw schenking zou onze toevalsvondsten kunnen verrijken. Van **WALKIE TALKIE** missen we enkel jaargangen 18 tot 22, jg. 33, 36 en 37. Misschien ken je iemand die ze heeft?

## 3. Scheldeland sloop met Noordzeegouw (1978-1995).

**Een vijftal namiddagen bracht Pieter Gielis, Antwerps student aan de KULeuven, in 2009 door in ons archief. Doel: het schrijven van zijn masterproef Moderne Geschiedenis. Hij koos als onderwerp de geschiedenis van het 'dissidente' Antwerpse gewest Scheldeland. We vroegen hem zijn scriptie voor te stellen, met bijzondere aandacht voor wat Noordzeegouw betreft. Van zijn scriptie kregen we een exemplaar voor ons documentatiecentrum.**

*Tegen de stroom in? Het ontstaan van het gewest KSA-VKSJ Scheldeland (ca. 1980 - ca. 1990)* vertelt in vijf hoofdstukken hoe en waarom Scheldeland is ontstaan, wat haar visie en werking waren en hoe de relatie was met de rest van KSA-VKSJ. Veel aandacht is besteed aan de nationale ontwikkelingen van KSA (-VKSJ) in de periode ca. 1960 - ca. 1990.

Het eerste hoofdstuk schetst de evolutie in KSA tussen 1957 en 1975 en is een noodzakelijke inleiding om te begrijpen hoe Scheldeland is kunnen ontstaan.

Het tweede hoofdstuk verduidelijkt hoe de zes Antwerpse bonden tot een samenwerking zijn gekomen. Zowel de moeilijkheden die de verschillende bonden in de jaren 1970 ondervonden als de kritiek van die bonden op de provinciale werking van Antwerpen worden in dit hoofdstuk beschreven.

De spanning resulteerde in het zich afscheuren van KSA Sint-Jan Schoten van de Antwerpse gouw in oktober 1978, daarin gevolgd door KSA Sint-Stanislas Berchem en VKSJ Schoten. Niet alle bonden scheurden zich van Antwerpen af: collegebonden als KSA Sint-Jan Antwerpen en KSA Sint-Xaverius Borgerhout werden door de Antwerpse kerkelijke leiding via de collegeoverheid onder druk gezet. Zij bleven pro forma bij de gouw aangesloten. Nadat voor de bonden duidelijk werd dat gouw Antwerpen van binnenuit niet tot een koerswijziging te brengen was, besloten ze in 1980 een autonoom gewest op te richten: KSA-VKSJ Scheldeland.

Aan de eerste startdag namen acht groepen deel: KSA Sint-Jan Antwerpen, KSA Sint-Jan Schoten, KSA Sint-Xaverius Borgerhout, KSA Sint-Stanislas Berchem, KSA OLVE Edegem, KSA Parsival Edegem, KSA Sint-Michiel Brasschaat en VKSJ Gudrun Schoten. In de loop der jaren wijzigde die samenstelling nog verscheidene keren.

Het derde hoofdstuk verklaart de relatie tot andere delen van de beweging. In eerste instantie komt de band met KSA Noordzeegouw aan bod. Daarna volgt de nationale situatie tussen 1978 en 1980, gezien dit de directe achtergrond vormde voor de creatie van het gewest. Tegelijk wordt verduidelijkt hoe Scheldeland de nationale ontwikkelingen - vaak buiten haar weten - beïnvloedde en als wapen gebruikt werd door zijn partner KSA Noordzeegouw. (zie verder.)



Provincie  
**West-Vlaanderen**  
Door mensen gedreven



Het vierde hoofdstuk beschrijft de stichting, werking en visie van Scheldeland.

Het vijfde en laatste hoofdstuk beschrijft de periode 1982-1984. In deze jaren was KSA Scheldeland, omwille van haar banden met Noordzeegouw, binnen Nationaal onderwerp van zware discussies en voerden de Scheldelanders een hevige strijd met de Antwerpse provinciale leiding. De epiloog schetst in het kort de ontwikkelingen van Scheldeland tussen 1985 en 2005.

Het werk is geschreven op basis van archiefdocumenten afkomstig uit het archief van zijn vader Guido Gielis (gewestleider Scheldeland 1980-1992), de archieven van KSJ Antwerpen en KSJ-KSA-VKSJ Nationaal (KADOC) en het archief van KSA Noordzeegouw (Altijd Jarig), aangevuld met documenten die in het bezit zijn van Peter Pollefoort, hij was actief in het gewest in de tweede helft van de jaren 1990 en opnieuw in het begin van de jaren 2000 en oud-nationaal verantwoordelijke. In de masterproef worden kort de bevindingen per archief beschreven en op basis van het intensieve archiefonderzoek enkele aanbevelingen voor jeugdbewegingsarchieven gegeven. Daarnaast bevat het werk een cd-rom met Excellijsten waarin het geselecteerde archiefmateriaal is beschreven.

### Scheldelanders in Noordzeegouw?

In de jaren '70 opteerden de Scheldelandbonden voor een werking zoals die van KSA Noordzeegouw, maar konden daarvoor niet terecht in de eigen gouw. Pogingen om de gouw van binnenuit te veranderen of zoals in Oost- en West-Vlaanderen een tweede gouwwerking te mogen oprichten, stuitte op hevige tegenstand van de Antwerpse gouwleiding, daarin gesteund door Nationaal. Ook een aansluiting van de Scheldelandbonden bij KSA Noordzeegouw werd door Antwerpen en Nationaal onmogelijk gemaakt. Het belette Scheldeland en Noordzeegouw niet een hechte vriendschap te ontwikkelen en een goede samenwerking op te starten.

De eerste contacten tussen beide werkingen dateren van 1978, een jaar waarin het met o.m. de fusieperikelen stevig rommelde binnen KSA-VKSJ Nationaal. Na het lezen van een artikel over KSA-VKSJ nam de Schotense bondsleider Gielis in de zomer van dat jaar contact op met het secretariaat van KSA Noordzeegouw. Aan de toenmalige gouwleider Pol Vandenbulcke legde Gielis de problemen van de Antwerpse dissidente bonden uit en vroeg om steun. Vandenbulcke reageerde heel positief. In oktober volgde een eerste bezoek van de Schotense leidersploeg aan het West-Vlaamse gouwsecretariaat. Indrukwekkend voor de jonge Schotenaren was daarbij de ontmoeting met gouwproost Laridon, die al snel een grote sympathie voor het standpunt van de latere Scheldelandgroepen toonde.

Nadien volgde een tweede bezoek om de situatie verder te bekijken, ditmaal met de bondsleiders van de verschillende 'dissidente' bonden. Later groeide ook tussen Gielis en Luc Verbrugge een uitstekend contact. Beide generatiegenoten stonden ongeveer dezelfde periode (ca. 1980 - ca. 1990) aan het roer van 'hun' KSA-afdeling.



De paascursus jongknappen in Westouter, 1994. De scheldelander haal je er zo uit. Foto archief Noordzeegouw (F05355).

Beide partijen vonden veel nut in de samenwerking. Voor Scheldeland was dit vanzelfsprekend. Hoewel niet officieel erkend, werd Noordzeegouw het nieuwe gouwsecretariaat voor de Scheldelandbonden.



Ze kochten er uitgaven als *Ken je het water waarin je zwemt?* (1981) en abonneerden zich op de tijdschriften van Noordzeegouw zoals *Golfslag*, *Skigt*, *Bietebauw*, *Kaboutervitamine*, ....



**Lourdeskamp 1992: Van links naar rechts: Dirk Desoete (gouwleider), Mgr. Eugene Laridon (gouwproost) en Guido Gielis (gewestleider Scheldeland). Voor de gelegenheid droeg Gielis een lichtblauw KSA-hemd.**

Vanaf de jaren 1980 verschenen er op de Paascursussen en leidersdagen deelnemers die niet zozeer opvielen door hun Antwerps accent, maar door hun donkerblauwe uniform dat KSA Noordzeegouw al sinds 1968 achter zich had gelaten. De ene West-Vlaamse deelnemer luisterde vol bewondering naar hun aloude rituelen en liederen, de andere had een meewarige blik. Ook het Lourdeskamp was bij de Scheldelanders een populaire activiteit. Ze namen deel in 1988 (20 deelnemers), in 1992 (29), in 1996 (22) en in 2000 (13). In totaal haalden meer dan 60 Scheldelanders hun leidersbrevet bij Noordzeegouw en trokken er doorheen de jaren 74 leid(st)ers mee. Enkele Antwerpenaren maakten zelfs deel uit van werkgroepen in KSA Noordzeegouw. Gewestleider Guy Gielis was zelfs lid van de knapenwerk-gemeenschap en trok dus samen met Stefaan Breughe, Luc Proot en proost Bart Demuynck de knapenwerking.

Na het afzwaaien van Gielis namen Annick Pollefoort en Bieke Smits in 1995 namens Scheldeland nog een jaar deel aan de West-Vlaamse knapenwerking. Hoewel de onderlinge contacten steeds heel sympathiek waren, was niet elk gouvraadslid altijd opgetogen met die situatie, bijvoorbeeld omdat de

deelname van Scheldeland de groep paascursisten vergrootte.

### **Voordelen voor Noordzeegouw?**

Met andere woorden, de Scheldelandbonden vonden bij Noordzeegouw alle steun om hun eigen werking te kunnen uitbouwen, iets wat ze bij de gouw Antwerpen in jaren niet meer hadden gevonden. Maar het grote belang van de samenwerking tussen beide werkingen lag op vlak van de nationale politiek in KSA-VKSJ. Hierin school ook het nut voor KSA Noordzeegouw. Na het overschakelen van Limburg in 1972 naar de maatschappijkritische strekking van de ABO-groep (Antwerpen-Brabant-Oost-Vlaanderen), kwam Noordzeegouw vrijwel geïsoleerd te staan. De gouw beseftte dat het moeilijk was haar aloude autonomie te kunnen behouden en de voor haar gewenste visie en beleid te kunnen handhaven. De contacten met Scheldeland veranderden die situatie. De eerste contacten met het gewest vielen ongeveer samen met de scheuring in Oost-Vlaanderen, waar KSA Noordzeegouw KSA-VKSJ Peperstraat steunde. Peperstraat ontsproot uit het oude KSA Oost-Vlaanderen, was in die provincie veruit in de meerderheid en verkoos ook een meer traditionele manier van werken.

Vanuit een geïsoleerde positie had Noordzeegouw plots twee partners. Samen vormden ze qua ledenaantal bijna de helft van de totale beweging. Hierdoor konden de West-Vlamingen veel meer druk uitoefenen in de nationale (fusie-)politiek, zichzelf beschermen en de eigen werking garanderen. Zware discussies tussen Noordzeegouw en andere gouwen hebben de beweging meerdere malen op scheuren gezet.

Dankzij haar twee partners kon Noordzeegouw hier niet alleen mee dreigen, maar die splitsing eventueel ook in realiteit omzetten. Om een gesubsidieerde landelijke vereniging te kunnen opstarten, moest een beweging namelijk groepen uit op zijn minst drie provincies hebben.

Dat het uiteindelijk niet zover is gekomen, heeft waarschijnlijk veel te maken met de moeilijke procedure en het juridisch getouwtrek om wie nu de erfgenaam was van de oude KSA. Onder meer de verdeling van geld en goederen en het behoud van de naam KSA – dit laatste was zowel voor Noordzeegouw als voor Scheldeland bijzonder belangrijk – zouden in zo'n geval zeer moeilijke punten vormen.

Meer dan vijftien jaar lang bestond er een hechte relatie tussen KSA-VKSJ Scheldeland en KSA Noordzeegouw.

Halverwege de jaren 1990, met het aantreden van een nieuwe leidersploeg in zowel KSA-VKSJ Scheldeland als in KSA Noordzeegouw, verwaterden de contacten stilaan. Maar tot op de dag van vandaag bestaan er nog steeds goede vriendschappen tussen oud-Scheldelanders en oud-Noordzeegouwers die voortspruiten uit een zeer bewogen periode uit de geschiedenis van KSA.

Pieter Gielis



**Paascursus 1987:  
Knapenploeg  
Van links naar rechts  
(boven te beginnen):**

**Frank Bolle, Henk Claeys, Lieve Malisse, Bart Demuyne, Lieven Sioen, Guido Gielis (gewestleider Scheldeland), Stefaan Breughe, Dominique Rogissart, Ludo Boey, Luc Proot met op de schoot Els Gielis, Hilde Rombouts met op de schoot Pieter Gielis, Jan Malisse en Gert Gielis.**

#### 4. Resultaten zoekertjes vorige nieuwsbrieven.

Er kwamen 8 reacties op onze oproepen in de vorige nieuwsbrieven. Hiervoor onze welgemeende dank!

De PAX-toren is het toen gloednieuwe PAX-gedenkteken bij de abdij van Steenbrugge, gebouwd in 1937.



Deze foto zou te  
situeren zijn in  
Poelkapelle.



Deze optocht is  
de begrafenis van  
Karel Dubois in  
Roeselare in  
1956.  
Zie de zwarte  
linten aan de  
vlaggenstokken.

Dit zou de start zijn van  
het Lourdeskamp in Ieper,  
1968. In de derde rij  
werden Johan Ceirsebilck  
(met studentenpet) en  
achter hem Rik Colpaert  
herkend.







Op de groepsfoto van de G-staf van het DOL-kamp uit 1959 zijn op twee na alle namen gekend. Op de bovenste rij v.l.n.r. : Rik Depuydt, proost Ben Gryson, Frans Depuydt, ? , Oktaaf Deleyn, Willy Lammers, Michel Deruyttere, Elie Verduyn, Piet Jaspaert en Herman Morisse. Onderst rij: ? , Gaby Vandromme (gebogen hoofd), Maurits Couvreur, Luc Depuydt, Danny Desmedt en Lieven Ruyschaert.

**Bekijk je nog eens de foto's van de vorige jaargangen op de website? Je vindt de vorige Nieuwsbrieven, in kleur nog wel, op de website van KSA Noordzeegouw. Klik 'werkgroepen' aan, dan 'Altijd Jarig' en je vindt er de Nieuwsbrieven terug.**

## 5. Opening secretariaat en onze drie verhuizen.

Roeselare-Brugge-Gullegem: 't klinkt als een daguitstap voor de gemiddelde Vlaamse wielertoerist. Maar het is heel bondig het verhaal van het archief van KSA Noordzeegouw.

Zowat 15 jaar terug werd de geboorte van de werkgroep Altijd Jarig gevierd. De kleine spruit van weleer is een ferme tiener geworden. Een jonghernieuwer. Op weg naar het leiderschap.



De drijfnapte dozen van de beginperiode maakten plaats voor een geordend archief. Meer nog: een levend archief, een kenniscentrum van KSA Noordzeegouw, het

bewogen verhaal van een beweging en zijn verantwoordelijken.

De kleine spruit was heel vlug de wieg (lees: de kast) ontgroeid. De eerste stappen werden gezet. Een eigen kamer. Noordzeegouw koesterde zijn archivering innig. De kleine kamer werd er eentje dat wel tweemaal zo groot was.

Tientallen dozen vertellen het verhaal van een b(l)oeiende beweging.

Een groepje oud KSA'ers kwam (komt nog steeds) regelmatig samen om het archief verder in te kleuren.



Licht en Ruimte was de thuishaven van KSA en dus ook van haar archief. Maar toen duidelijk werd dat Licht en Ruimte niet langer de thuisbasis zou blijven van KSA

Noordzeegouw, ging ook het archief de boer op. Niet dat Noordzeegouw zijn archief zou loslaten. Helemaal niet, maar een tijdelijk onderkomen voor het kwetsbare archief werd een noodzakelijkheid. De zusters van het Brugse Mocambo werden onze gastvrouwen. En ook daar werd ons archief gekoesterd. De overvolle kamer van Licht en Ruimte werd een heuse gang met vier kamertjes vol met de archiefdozen: de geschiedenis van KSA.

Het tijdelijk verblijf werd er ééntje van 2 jaar. Ondertussen vond KSA Noordzeegouw een nieuwe thuis. Het heerlijke gebrom van de Harley Davidsonmotors in Gullegem maakte plaats voor het nieuwe secretariaat van KSA Noordzeegouw.



En ook het archief kreeg er een meer dan volwaardige plaats. Zowat drie/vier jaar geleden verwoordden we onze droom:

*"Wanneer KSA uitkijkt naar een nieuw secretariaat en plaats van ontmoeting, dan hopen we dat daar ook een ruimte kan zijn waar het verleden van KSA steeds opnieuw tot leven kan komen. Altijd jarig. Iedere dag opnieuw is er wel een verjaardag te vieren in KSA. Wat? Dat vind je terug in het verleden. Een verleden dat bewaard dient te worden. Verzorgd. Gekoesterd. Met liefde. Een levend archief. Steeds open voor wie op zoek is naar het antwoord op: van waar komen wij?"*

En die archiefruimte is er gekomen. De verhuis die ooit van Roeselare naar Brugge ging, ging nu de omgekeerde richting uit. Nog een klein stukje verder. Naar de nieuwe thuis in Gullegem.

En 't mag gezegd. Ook de technische snufjesdroom die we hadden, over de grootte en hoogte en breedte en dikte van ons archief ... het is er zo goed als allemaal.

Noordzeegouw koestert zijn geschiedenis. Het ommetje naar Brugge was tijdelijk. Het archief is terug thuis. En jij. Jij bent steeds welkom.



## 6. Wist-je-datjes?



We kwamen reeds 8 AKVS-vlaggen op het spoor (**Izegem** Vlaamsch en Vroom, **Hooglede** Bergjeugd, **Oostende** Sint-Pietersgilde, Kleinseminarie **Roeselare** De toekomst hoort der jeugd, **Veurne** Kerelstede, **Gullegem** Arbeid Adelt, **Blankenberge** Moeringetelgen en **Dudzele** Vlaamsch ende Vroom). Ze werden besproken in *Golfslag*.

In totaal konden we reeds 40 bondsvlaggen en 32 jaarthemavlaggen digitaal vastleggen.

In 2010 kwamen Thomas Verniest (uit KSA Rooyghem) en Dieter Durnez (uit KSA Wervik) de werkgroep 'Altijd Jarig' versterken. Welkom aan alle twee.

Wist je dat we er in slaagden om alle foto's in ons bezit te digitaliseren? Het zijn er nu al 6100. Ze zijn bijna allemaal beschreven. Nu zijn de dia's aan de beurt. Daarvan zijn we al 760 exemplaren ver. De beschrijving daarvan moet echter nog gebeuren.

We willen dit jaar van alle vlaggen die we bezitten een vlaggenfiche maken. Dat is een soort identiteitskaart waarop een beschrijving gemaakt wordt van de vlag (formaat, figuur of tekening op de vlag, soort stof, ...). De bedoeling is om er een mooie inlijsting van te maken en zo ontleningen vlotter te doen verlopen.

Op de archiefzolder in het nieuwe secretariaat bevindt zich nu 89 meter archief netjes in dozen en op stevige rekken geplaatst. Vlaggen, uniformen, foto's en documenten, ... alles staat keurig op zijn plaats. Er zijn handige werktafels en ICT-voorzieningen. Er werd gezorgd voor verduistering en het behouden van een constante temperatuur.

## Werkgroep Altijd Jarig

"Als j' een clubje van toffe jongens ziet, ..." is het KSA-lied. Iedereen kent het en het gaat vrijwel probleemloos de geschiedenis in.

Wij vragen ons af of iemand weet hoe oud het lied is, wie de tekst schreef en van wie de melodie komt.

Uit de zangbundel 'Neemt my inder hand' (begin jaren '70).

- Als j' een clubje van  
toffe jongens ziet.  
Van je heideldiedeldiedeldiedeld.  
En je hoort van ver  
reeds een vrolijk lied.  
Van je heideldiedeldiedeldiedeld.  
Holahi! Holahi! Holahi! Holahi!  
Dat is de K.S.A.  
Knappe koppen, heldre helen,  
mannen die geen droefheid valen,  
van je heideldiedeldiedeldiedeld.  
Is er één bedroefd  
't is ons kiler lied.  
Van je heid...  
En met ieders vruud  
juichen allen mee.  
Van je heid...

## 7. Te identificeren foto's: wie kan helpen?

Fotootjes uit een album van jongknapengouwproost Jos Verstraete.

F04808:  
welke zagerij is dit?



F04815 (links)  
en F04820 (hierboven):  
wie kan hier meer over vertellen?





Waar en wanneer ging deze zeedag door? (F06030)

Wil je behoren tot **de Vrienden van het archief** en deze *Nieuwsbrief* voortaan blijven ontvangen? Contacteer ons. Je kunt bij ons ook terecht voor archiefscheningen, vragen of raadpleging... of zelfs financiële steun: 467-5007351-07 of BE74 4675 0073 5107  
**werkgroep Altijd Jarig, Herman Leber (050/39 29 18)**  
**of KSA Noordzeegouw (056/40 48 12)**  
**of [altijdjarig@ksanoordzeegouw.be](mailto:altijdjarig@ksanoordzeegouw.be)**



De trotse leden van de werkgroep 'Altijd Jarig'. Van links naar rechts zijn te herkennen: Astrid Hooijberg, Eric Colenbier, Pascal Gryson, Herman Leber, Bart Dewitte, Dieter Durnez en Thomas Verniest.