

Afkikker

Nieuwsbrief voor oud-leden van KSJ, van KSA en
van VKSJ

Verschijnt zeswekelijks.

Redactie: De Sjelter, Vooruitgangstraat 225, 1030 Brussel

nummer 14

december 2017



Voorstelling Vrolijke Vrienden in de expo 'Code Alzheimer 17' in wzc Westervier (Sint-Kruis, herfst 2017)

Startsubsidie voor vzw De Sjelter

“Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz besliste op 6 november om De Sjelter en de Fietsersbond een startsubsidie toe te kennen in het kader van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Die maakt het mogelijk de komende twee jaren te groeien als organisatie en in 2020 een subsidieaanvraag in te dienen in het kader van het nieuwe decreet betreffende subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De subsidie bedraagt 50 000 euro per jaar.” Zo was het goede nieuws te lezen in de nieuwsbrief van het departement Cultuur, Jeugd en Media (30 november 2017).

Die **waardering** van onze doelstellingen geeft ons de kans een personeelslid aan te werven dat het werk van Herman Leber en Eric Colenbier kan overnemen. Zij werden twee jaren als gedetacheerden uit het onderwijs door KSA betaald om samen met vrijwilligers een vzw op te richten met drie pijlers: een ondersteunende en vormende oud-ledenwerking, het stimuleren van historisch onderzoek rond de beweging en fondsenwerving.



Concrete realisaties waren de oprichting van vzw De Sjelter in oktober 2016, het in kaart brengen van 203 oud-ledengroepen, een verzekeringsaanbod voor die groepen, de digitale nieuwsbrief *Afkikker*, een Erfgoedtentoonstelling en publicatie over vlaggen en hun rituelen in Oost- en West-Vlaanderen, de opstart van een groeiende archiefwerkgroep in KSA Oost-Vlaanderen, de heropstart van het historisch onderzoek over VKSJ West met de *WIKI KSA West* als resultaat, het project *Vrolijke Vrienden* (11 reminiëntierugzakken en een publicatie met 11 tips), de publicatie *Oei, we zijn jarig!* (over hoe je de historiek van je groep opzoekt), het verwerven van lokale en provinciale KSA-, VKSJ- en KSJ-archivalia ...

Toekomst. Vzw De Sjelter maakt zich sterk om voor april 2018 een bachelor aan te werven, voor de zomer van 2018 een reünie te organiseren voor alle nationale oud-medewerkers n.a.v. 90 jaar KSA, het project *Tijdlijn* te finaliseren, tegen 2020 een archiefwerkgroep op te starten in Antwerpen en/of Hasselt, vormingsinitiatieven aan te bieden, 50 plaatselijke oud-ledengroepen te motiveren om op regelmatige basis hun sociaal-culturele activiteiten te registreren, fondsen binnen te halen om het project *Vrolijke Vrienden* gratis te maken, ... en voor dit alles vrijwilligers te mobiliseren. Uiteraard is de ambitie de erkenning in 2020 binnen te halen.

Vrijwilligers die een van de projecten actief willen ondersteunen, zijn uiteraard welkom. Geregistreerde **Sjeltergroepen** worden gevraagd zich opnieuw te registreren via Digit. Dan krijg je bv. 25 % korting voor logement in KSA-hemen (zie laatste pagina).

Vrolijke Vrienden gelanceerd

Het project Vrolijke Vrienden valt in de smaak. Senioren herbelevan deugddoende herinneringen. Een regiment van elf vintagerugzakken, gevuld met kampeer- en uniformstukken, een usb-stick met foto's, filmpjes en liedjes en een handleiding werd verspreid over de provinciale secretariaten.

Ze staan te wachten om mee te reizen met een KSA-groep, oud-ledengroep of woon- en zorgcentrum en er verhalen los te waken. Er zijn al reservaties voor de Dag van de Jeugdbewegingen 2018.



De officiële bekendmaking was op woensdag 20 september 2017 in Oudenaarde (rvt Heilig-Hart, met dank aan KSA Sint-Jacob Oudenaarde) en in Varsenare (wzc Avondrust, met dank aan KSA Willibrord, zie foto's). Een verslag ervan was te zien op de gewestelijke tv-zender AVS (<http://www.avs.be/avsnews/ksa-werkt-rond-dementie> te horen op Radio 2 Oost-Vlaanderen en te lezen in *Het Nieuwsblad* http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170920_03083695). In West-Vlaanderen was minder pers aandacht. In wzc Curando West (Sint-Kruis-Brugge) stond het rugzakproject twee maanden te kijk tijdens de expositie 'Code Alzheimer 17" (zie kaffoto), wat ook voor ruimere bekendheid zorgde.



Groepen van oud-leden, Okra, Neos, Samana, jeugdbewegingen, enz. kunnen na reservatie (desjelter@ksa.be) een rugzak ophalen in één van de KSA-secretariaten in Antwerpen (Schoenstraat), Brussel (Vooruitgangstraat), Gent (Rasphuisstraat), Gullegem (Dwarsweg), Hasselt (Vaartstraat) en Leuven (Jozef II-straat) en in wzc Curando West (Speelpleinlaan, Sint-Kruis Brugge) om ermee aan de slag te gaan. Er wordt een waarborg betaald, samen met een kleine onkostenvergoeding. Gratis voor KSA-groepen.



Dries Aelter, KSA en Vredeseilanden (Rikolto)

Dries Aelter, oud-KSA'er in hart en nieren, zet zich al jaren beroepshalve in als vrijwilligerscoördinator voor Vredeseilanden in West-Vlaanderen. Die NGO vervelde sinds kort tot een internationale organisatie met als nieuwe naam Rikolto. In september fietste hij mee in Tanzania tijdens de Vredeseilanden Classic rond de Kilimanjaro.

Dries, eventjes kort jouw KSA-carrière?

Vanaf het eerste leerjaar was ik lid van KSA Rooyghem Sint-Kruis en Male en tot op heden ben ik er nog steeds Hernieuwer.' (Denkt na) 'Amaai, dat is al 28 jaar!'. Ik was lange tijd jongknepenleider, aspirantenbegeleider en hernieuwerleider, maar ik was ook betrokken bij de verschillende diensten en speciale activiteiten van de groep. In die periode was ik de 'meester van de variapuntjes' op de bondsstaf (=groepsraad, nvdr.) omdat ik met veel verschillende dingen bezig was. In die periode kon je me ook terugvinden bij de initiatieven van KSA Noordzeegouw. In 2016 was ik zelfs nog mee voor de interne 'fourage' tijdens het Lourdeskamp en in 2017 was ik één van de coördinatoren van Joepietocht C.

Leerde je in KSA het engagement voor Vredeseilanden?



Voor een deel wel. Ik weet nog de tijd dat ik voorstelde om na de bondsstaf, vooraleer de echte beslissingen vielen in de KSA-bar, brieven te schrijven voor Amnesty International. Telkens schreven we met een viertal leiders nog enkele brieven. Ik denk dat het bewustzijn en het streven naar een andere wereld mee door KSA gevoed is.

Hebben jeugdbewegingen en oud-leidingsgroepen voldoende oog voor solidariteit buiten de groep?

Solidariteit is er altijd geweest binnen jeugdbewegingen. Ik herinner me nog uit de archieven van KSA Rooyghem het sterzingen ten voordele van missie- en vierde-wereldprojecten. We zien ook dat heel wat jeugdbewegingen zich inzetten voor bv. 11.11.11 of Vredeseilanden (Rikolto). Dat is financieel gezien van levensbelang voor onze programma's, waarbij we streven naar een duurzaam voedingssysteem in de



KSA Sint-Jan Tongeren bij hun (h)eerlijke maaltijd, januari 2017.

toekomst. Maar je kan het ook ruimer zien: met Vredeseilanden (Rikolto) in België hebben we een programma rond 'GoodFood@School' waarbij we tegen 2022 op alle Vlaamse scholen een duurzaam voedingsbeleid willen bewerkstelligen. Ik vond het geweldig om in het leidingblad *Kompas* te zien dat KSA Nationaal ook een beleid maakt rond duurzame voeding. We moeten met Vredeseilanden (Rikolto) onze focus bewaren, anders hadden we graag het bad gedeeld met jullie.'

In welke mate vindt Rikolto/Vredeseilanden actieve medewerking in KSA-middens?



KSA Oostende bij het station, januari 2016

Er zijn enkele trouwe KSA-groepen die zich elk jaar inzetten voor Vredeseilanden, zoals KSA Lede en KSA Sint-Jan Tongeren (zeker al sinds 1987), maar als je vraag is wie vorig jaar ook op post stonden voor Vredeseilanden, dan denk ik aan een KSA-groep uit Edegem, aan KSA Eksel, KSA Zele, KSA Lede, KSA Grimbergen, KSA Habiba Heers, KSA Herentals, KSA Driekoningen, KSA Molenveld, KSA Oostende, KSA Parsival, KSA Pius X, KSA Rooyghem Sint-Kruis en Male, KSA Sint-Jan, KSA Trapsoet, KSA

Westmalle, KSA Malle. Ik hoop dat ik geen groepen vergeet, want veel groepen worden rechtstreeks aangesproken door onze vrijwilligersgroepen die de campagne trekken in hun gemeente, waarin zeker ook oud-KSJ'ers, -KSA'ers en -VKSJ'ers zitten.



Enthousiaste verkopers van KSA Westmalle, januari 2016.

Een Roodkapje dient blij.

In het allerlaatste nummer van *Oriëntaties* begint Martine Trancez, doopcatechiste in het bisdom Brugge, haar getuigenis met een herinnering uit haar Roodkapjestijd In het kader van het pastorale jaarthema 'Vreugdevol gestemd'. ¹



“Of ik een artikel wou schrijven over mijn meestal vreugdevolle stemming, vroeg Irène me. Als kind was ik bij de Roodkapjes en spontaan schoot de laatste regel van het gebed van toen me te binnen: “... leeft graag in haar groepje en dient blij ...”. (...) Als je elke dag ziet als een geschenk, dan kan je toch niet anders dan positief aan de slag gaan?”

Die link met de Roodkapjes legt Martine niet toevallig. In mei 2017 reconstrueerde ze samen met andere oud-roodkapjesleidsters van VKSJ Oostkamp, nu KSA Oostkapjes, de beginjaren van hun groep. Initiatiefneemster was Sabine Vanquaethem (SvQ). Dat kaderde in het onderzoek naar de historiek van VKSJ West, nu KSA West. In 2017 vierde KSA 75 jaar Roodkapjes in Vlaanderen en dan past het om een fragment uit haar verslag over te nemen.

'We zijn gebreid'

Martine: 'Bij mijn bezoek vorige week aan de lokale groep zag ik in de muziekbox geen kampliedjes meer, maar muziek à la Marco Borsato. Jammer want zélf zingen en muziek maken verbindt! Ook vroeg ik me af of ze zich nog zouden kunnen amuseren met zoiets als je verkleden. Wij deden dat namelijk om de haverklap!'

Rita Van Loocke (samen met Noëlla Demey en onderpastoor Deblieck in 1963 de stichters van de Oostkampse Roodkapjes, nvdr): 'Terugkijkend op mijn tijd, dan was de 'K' vooral ingevuld door het woordje van de proost, de formatie met de groet aan de vlag.' (En samen zetten ze prompt in: "Hoog waait de vlag (3x), wie niet dapper is kan bij ons niet staan. Wie niet durven kan, zal ten onder gaan. Komt straks de harde strijd, wij zijn gebreid" .. eh oeps... "bereid...")

Rita: En ik kan zelfs nog vérder terug in de tijd. De tijd van paus Pius XII waarin we o.l.v. zangleidster Helga Plasschaert bij de groet aan de VKSJ-vlag zongen: "Eviva pape Pio duodecimo...."

¹ Trancez, M. (2017 november). Mijn diepste vreugde? Getuigenis. *Oriëntaties voor de Parochiepastoraal*, p. 5.



V.l.n.r.: Maria Talloen, Martine Trancez, Ludwine Lescouhier, Jan Vanmaele, Rita Van Loocke, zuster Marie-Jeanne Vandamme. (Foto: Sabine Vanquaethem)

SvQ: En herinner ik me uit mijn Roodkapjestijd niet de wet en het gebed van een Roodkapje?

Martine, Maria Talloen, Ludwine Leschouhier in koor én uit volle borst: “Een Roodkapje is een kindje van de Vader, een zonnetje thuis, een zusje in de klas, leeft graag in haar groepje en dient blij”... Waarop zuster Marie-Jeanne Vandamme aanvult met het ‘Gebed van een Roodkapje’: “Goede Vader, ik ben blij dat Gij mij gaarne ziet! Help me goed zijn, help me blij zijn, help me – zoals Maria – dienstbaar zijn.”

Martine: Het opzeggen van de wet en het gebed was als een examen. We moesten bij de Blijgemoed komen en hadden schrik dat we het niet meer correct zouden kunnen opzeggen.

SvQ: De Blijgemoed?

Maria: Ja, zo spraken we de ‘hoofdleidster’ aan, en de leidsters waren ‘Goedharten’.

Rita: En dat zat er héél diep in. Zo herinner ik me dat er op mijn werk bij Siemens telefoon kwam waarbij een jongedame vroeg om te mogen spreken met 'Blijgemoed' Riet ... Stel je voor!





Roodkapjes van Izegem op kamp in het kasteel Kroonhove in Oostkamp in 1959 (foto album Rose Anne Loncke)

SvQ: Als Roodkapje had ik zelf altijd de grootste moeite met het uniform... Nièt het feit van het dragen van een uniform... Maar dat rode kapje dat tijdens het spelen met nog geen 20 haarspelden in mijn fijne lange haren bleef zitten...

Ludwine: En dan had je de reacties moeten horen toen het weer eens een gouwdag was op 1 mei en daar een hele

horde meisjes met rode potsjes op straat marcheerde. De mensen waren overtuigd dat het de socialistische jongerenwerking was...

SvQ: En hoe was de relatie met de gewestwerking en de contacten met het diocesaan niveau?

Maria Talloen: Veel was afhankelijk van de concrete mensen en of die iemand kenden bij het gewest. Zo was ikzelf jarenlang provinciaal leidster van de Roodkapjes en dan waren er natuurlijk wél veelvuldig contacten met mijn eigen plaatselijke groep. En om de samenwerking met àlle lokale groepen te verankeren, stapten we in het Roodkapjesjaar 1975-1976 ter plaatse af met ons 'Rondreizend Volkstheater' met de productie 'Fluppe op zoek naar de witte stad'.

Veiligheid en hygiëne op kamp

Zr. M. Jeanne: De kampen hoorden er al vanaf het prille begin bij. Ik ben 'ad interim' hoofdleidster geworden omdat een collega stopte en Maria Talloen daar nog te jong voor was. Al meteen kwam de kwestie van het op kamp gaan ter sprake. Ik dacht: "Wat ze nu al vragen..."

Martine: Zo logeerden we in Aalter, in Nobelstede... Nou ja, 'nobel'.... Een hoeve met een trapladder naar de zolder, slapen op het hooi ... Was daar iets gebeurd, dan waren we daar nooit levend uit geraakt...

Maria: In het kasteel Elderschrans van Aardenburg waren heel wat kinderen ziek geworden door het eten van bedorven voeding ... En nét dan kwam er iemand van 't Gewest op bezoek...

Ludwine en Jan Vanmaele: Maar de hoofdvogel werd toch afgeschoten in Louise Marie bij Etikhove... En die 'vogel' mag je gerust letterlijk nemen: de hele keuken zat onder de duivenpoep. Het was de eerste - en enige keer - dat we een kampplaats niet vooraf bezocht hadden! Bij aankomst merkten we dat er één kraantje was op het hele domein. Hiermee moest gekookt, gewassen, gepoetst, ... worden. Het water liep langs de muren, vlak naast de elektriciteitsleidingen! Zelfs de politie kwam er langs; maar dat bleek omwille van iets anders. De boer die het perceel ernaast bewerkte, had 'kassa-kassa' geroken. Bij iedere nieuw aangekomen groep gaf hij aan de politie door dat hij schade had aan zijn gewassen, in de hoop zo telkens een schadevergoeding te incasseren... Maar geen nood: al deze calamiteiten konden de veerkracht van Roodkapjes Oostkamp niet klein krijgen!

Vlooiën met een soepsteentje

Martine: In plaats van bij de pakken te blijven zitten, hebben we van dit kamp een 100 procent 'buitenkamp' gemaakt en dus zo weinig mogelijk in het gebouw verbleven. De maaltijden waren in een 'take away' avant la lettre: onze camionette werd omgebouwd tot marktcar met o.m. de worsten aan draden bengelend. Iedereen kon zich daar komen bevoorraden. Alleen om te slapen moest je naar binnen natuurlijk ... maar dat zullen we geweten hebben want de ene na de andere kreeg jeuk. Luizenshampoo gekocht en een algemene haarwasbeurt voor iedereen (van dat ene kraantje...). Die hele anti-luizenoperatie hielp ons jammer genoeg niet vooruit want het bleken geen luizen, maar vlooiën, afkomstig van de vuile matrassen gevuld met stro.

Maria: Gelukkig dat provinciaal proost Joris Weyts nog langskwam voor de kampmis. Hij vertelde het bekende catechetisch verhaal over het 'soepsteentje' ... 't Is eens een andere manier om soep te maken hé... Het werkte echter op onze lachspieren en we hebben dat soepsteentje nog lang onthouden.... Zelfs nu nog komt het verhaal regelmatig boven water.

SvQ: En zo konden ze nog uren doorgaan. Wat als ... niet die 6 toevallige gesprekspartners, maar misschien 66 of 666 oud-leidingsmensen rond onze gesprekstafel hadden gezeten? In elk geval: verhaalstof genoeg na al die jaren Roodkapjes en VKSJ Oostkamp, goed voor KSA Oostkapjes, nu 55 jaar oud.

Met dank aan Sabine Vanquaethem en haar ploeg.





en



Op meerdere plaatsen in West- en Oost-Vlaanderen komen dergelijke groepjes samen rond het VKSJ-verhaal. Zij nemen op een gezellige manier actief deel aan het onderzoek naar de historiek van VKSJ-West (nu KSA West) wat hun periode betreft. Vaak schenken ze nadien archiefmateriaal. Eenzelfde dynamiek speelt zich af voor VKSJ Oost-Vlaanderen (nu KSA Oost-Vlaanderen). En in Antwerpen? Brabant? Limburg?

Sinds 1 november 2017 kan het resultaat voor KSA West geraadpleegd worden op een wiki-pagina. Er komt wellicht dus geen boek. De wiki beantwoordt weliswaar ruimschoots aan het oorspronkelijke doel: de informatie en het beeldmateriaal toegankelijk maken voor oud-leden, huidige leden en andere bezoekers. Voordeel is dat de teksten en overzichtslijsten kunnen aangepast worden naargelang bezoekers onnauwkeurigheden of hiaten opmerken. De lezer werkt mee. Reageren mag dus.

De reeds zichtbare lijsten behandelen de jaarthema's, de secretariaten, de kamphuizen, de historiek van alle nog bestaande groepen, de provinciale proosten, de evolutie van het uniform, alle gevonden activiteiten per jaar, ledencijfers, Dit is het resultaat van ruim tien jaar onderzoek door vrijwilligers, gecoördineerd door Lieve Boone en Ann Blontrock, met assistentie van Herman en Eric namens De Sjelter en o.a. Myriam Flamey en Ann Brasseur, oud-leden uit de jaren 1950-1960. Technische ondersteuning danken we aan Tijs en Lieze van Erfgoed Zuidwest. De provincie West-Vlaanderen steunde het ontsluitingsproject financieel. De timing van het online gaan is alvast ideaal: het actuele jaarthema is '**Geniaal digitaal!**'



http://wiki.ksa.be/index.php?title=KSA_West-Wiki

Een bijzondere reünie in Wemmel

Ruim 300 genodigden had Josée Van den Broeck aangeschreven voor de derde reünie bij haar thuis in Wemmel: diverse generaties nationale en provinciale (oud)-medewerkers die zij gekend heeft als administratief bediende bij KSA Nationaal en KSJ-KSA-VKSJ nationaal van 16 augustus 1967 tot 31 december 2011. Aanleiding was haar 65^{ste} verjaardag, maar ontmoeting stond centraal.

Een vijftigtal oud-collega's uit alle hoeken en kanten van Vlaanderen kon die 30^{ste} september 2017 vrij houden. Ondanks de regenbuien was het een zonnig weerzien vol uitwisseling van herinneringen, huidige bezigheden en dromen. Josée schrijft: *"De mensen die er niet waren hebben ongelijk gehad zegt men, maar hopelijk komt het er nog wel eens van dat ik die ook nog eens kan bijeenbrengen. Ik wil jullie gastvrouw blijven."* De volgende editie is trouwens al vastgelegd: **21 september 2019, zelfde plaats**. Louis Vos, Jan Claes, Roger Swerts en Josée zullen ervoor zorgen dat het ervan komt. Nu al noteren dus!

Attent zoals Josée is, waren ook kaartjes voorzien, gericht aan de familie van ondertussen overleden oud-medewerk(st)ers: Vic Cooremans, Chris De Coster, Guido Gielen, Karel Peeters, Lena Demeester, Francine Van Der Scheuren, Lutgard Beul-Zegers en Clairs Pirard (echtgenote van Roger Swerts). Voor meer foto's, zie de digitale versie die te vinden is op de website van KSA nationaal onder oud-leiding.



Links van voor naar achter: Luc De Decker, Donaat Dumon, An Bracke, Hans Sebrechts. Rechts van voor naar achter Hilde Verhelst, Wim Claessens, Piet Van Schuylenberg, Marianne Verstichel.



Links van voor naar achter: Bert Taeymans en Louis Vos, rechts van voor naar achter: Frans Ramon, Jo Casaer en Roger Swerts .



Links van voor naar achter: Laurent en echtgenote Kathelijne De Vriendt, Frieda Bex; rechts van voor naar achter: Jan Claes, Tjeu Leenders en Bruno Buytaert.



Links van voor naar achter: Wim Van Parijs, Annemie Tengrootenhuysen, Roos Rombauts, Jan Leemans. Rechts van voor naar achter: Hilt Luyten, Willy Dobbelaere, Mimi Claes en Ria Truyens.



Pol Vandenbulcke, Ward Poppe en Hatice Yildiz, poetsdame in het nationale secretariaat sinds oktober 1983.



vlnr: Peter Pollefoort, Fred Vrebos en Hugo Van Dienderen



Vooraan: Pol Sergier en Chris Claeys; achter: Ward Poppe en Hugo Swinnen



Van links naar rechts: Jan Hasselman, Annemie Scheepers en Frederik Poelmans.



Links van voor naar achter: Eric Colenbier, Greet Van Cuyck, Astrid Hooijberg en Joris Mertsveld. Recht van voor naar achter:s: Chris Claeys, Pol Sergier, Joost Vandendriessche en Bénédicte Lebrun.

't Blijft in je bloed

60 jaar KSA 'Hanske De Krijger' Oudenaarde (1957-2017)

Op vrijdagavond 29 september vierde de FANFARE EN VENDELIERS KSA 'HANSKE DE KRIJGER' haar 60-jarig jubileum in het Bernardus Technicum te Oudenaarde. Een doorlopende beeldreportage bracht vele herinneringen opnieuw voor de geest. Een aperitiefje, een BBQ met frietjes en tussendoor enkele optredens van de Stroate Dweilers zorgden voor een gezellige sfeer.



In 1957 ontstond het muziekkorps, met vendeliers en een kwartet Thebaanse trompetten. De 3 roffeltrommen, 5 landsknechtstrommen, 9 klaroenen, grote trom, 4 vlaggen en 4 Thebaanse trompetten groeiden in de loop der jaren aan tot de huidige groep van een 70-tal leden van het muziekkorps, een 10-tal vendeliers en een 20-tal Thebaanse trompetten. In 1975 werd tussen pot en pint gekozen voor de naam 'Hanske de Krijger', de torenwachter van de stad Oudenaarde. Die afbeelding pronkt op de vlagjes van de klaroenen en Thebaanse trompetten. Op die manier werd Oudenaarde in de loop van de jaren tot ver buiten de stadsgrenzen bekend! Niet alleen in de zustersteden maar ook in Horsens, Bolzano, Turijn, Martigny, Zamora, Nuoro, Riga, Klaipeda, Talinn, Helsinki, Turku werd de naam Oudenaarde door die spelende muzikanten uitgedragen. De vele leden en optredens bewijzen dat de groep een bloeiende toekomst heeft. (Hans Sebrecht, 17 oktober 2017)



De ploeg van Leona (sinds 1969)

De diocesane VKSJ-ploeg van het bisdom Gent in de periode 1965-1970, toen Leona Derde de diocesane leidster was, komt nog steeds samen sinds ze "afzwaaiden".

'Onze eerste bijeenkomst was in 1969. We werden uitgenodigd "ten huize van" Monique Steenhoudt en Marc Lootens. Dat was het begin van wat wij nu nog noemen 'de ploegbijeenkomst'. Ook na het veel te vroeg overlijden van Leona Derde in 1985, bleven we mekaar als ploeg ontmoeten, twee keer per jaar met een beurtrol "ten huize van".'

Aanvankelijk waren het avonden tot in de late - soms vroege! - uren met lekkere maaltijd, gesprekken over het reilen en zeilen in gezin en familie, discussies over evoluties in het onderwijs, in de verpleging, in Kerk en maatschappij. Hoe verhit dat soms ook was, de gezelligheid overheerste en de lachsalvo's bleven niet uit! Na verloop van tijd zijn de avondbijeenkomsten middagen geworden die tot 's avonds uitlopen. Doorheen de jaren werd onze verbondenheid nog intenser. We blijven "ploegen"!

Dit jaar gingen we van 10 tot 13 oktober voor de vijfde keer op midweek om te vieren dat we nu allemaal "zeventigers" geworden zijn! Onder een stralende herfstzon genoten we in ERKENSRUHR (Eifel Duitsland) van de natuur, voeren we op de Rursee en bezochten we o.a. het nieuwe Forum Vogelsang IP. De laatste avond van ons verblijf bespraken we de vraag van de Oost-Vlaamse archiefwerkgroep en we besloten om wat we nog aan "VKSJ-archief" in ons bezit hebben, samen te brengen, te ordenen en dan te bezorgen aan het Oost-Vlaamse secretariaat in de Rasphuisstraat 7 te Gent. Onze streefdatum is maart 2018! Beloofd!" (Marie Jeanne Speleman, november 2017)



Groepsfoto genomen in Erkensruhr (oktober 2017): van links naar rechts vooraan Josette Naessens, Monique Sambaer, Karel Van Damme (echtgenote van Denise), Denise Van Mieghem, Agnes De Bondt, Martine Horvath; achteraan: Kees Klijn (echtgenote van Josette), Bea De Buysser, Monique Steenhoudt, Marie-Jeanne Speleman, Marc Lootens (echtgenote van Monique Steenhoudt)

25 % korting KSA-hemen

Op weekend in het West-Vlaamse Heuvelland (Monsalvaet, Parcifal of Lanceloot)? Het kan 25 % goedkoper (de jeugdwerkpreizen) voor oud-ledengroepen die zich via Digit opnieuw registreerden als lid van De Sjelter (2017-2018). De korting geldt enkel wanneer je boekt voor eind januari 2018. Vermeld daarbij de code 'SJELTER + groepsnummer'. Boeken doe je op www.ksahemen.be. Meer info: info@ksahemen.be.



Oei, we zijn jarig!

De brochure 'Oei, we zijn jarig' helpt je bij het opzoeken van de historiek van jouw KSA-groep. Gratis voor wie er aan bezig is. Je vindt die ook via <http://www.ksa.be/ksa/historiek/jouw-ksa-groep>



'Fijnstof'... tot nadenken

Telkens krijgt een (oud-)proost of -K-trekker ruimte voor een inspirerende gedachte.

*Benedictus, patroon van Europa:
ora ét labora.*

Bonhoeffer: verzet én overgave.

Taizé: strijd én inkeer.

Etty Hillesum zegt het zo:

*'Ik ben iedere dag
in Polen op de slagvelden (...),
ik ben bij de hongerenden,
bij de mishandelden en bij de stervenden,
iedere dag;
maar ik ben ook bij de jasmijn en
bij dat stukje hemel achter mijn venster.
Er is voor alles plaats in één leven:
voor een geloven aan God
en voor een ellendige ondergang'
(2 juli 1942).*

Anno 2017:

*hoe meer je universele broeder
(Charles de Foucauld) wordt,
hoe meer je bij God thuiskomt.
En omgekeerd: wie bij God 'onderduikt',
komt steevast uit
bij de kleine, gekwetste mens.*

Jan Claes, provinciale proost KSA Limburg 1973-1978, nationale proost KSA-VKSJ-KSJ 1978-1982, Europese proost IKSJ en IMCS Pax Romana 1982-1987.

