



# Nieuwsbrief 'Altijd Jarig'

Uitgave van de archiefgroep 'Altijd Jarig'  
van KSA Noordzeegouw.  
Eindredactie: Thomas Verniest

Nummer 19, oktober 2022  
Verschijnt minstens éénmaal per jaar.

Via deze nieuwsbrief delen we graag de realisaties van het voorbije jaar.

Je vindt de vorige Nieuwsbrieven en ook deze, in kleur nog wel, op <https://www.ksa.be/themas/altijd-jarig>

## 1. KSA- Vriendenfeest 18 juni 2022 in het 'heem der hemen'



Zaterdag 18 juni 2022. In Ukkel wordt het warmste weekend gemeten sedert 1892. In Westouter belooft het het warmste weekend te worden sedert de renovatiewerken aan Parsifal. Op het geplaveide binnenplein van Monsalvaet stijgt de temperatuur met de minuut. Onder de schaduw van de statige linden verzamelen de vrienden van KSA Noordzeegouw. Met hen druipen ook de eerste leden van het Menens Banjo-ensemble binnen. Zij zorgen straks voor de muzikale omlijsting. Herman Leber van de archiefwerkgroep 'Altijd Jarig' verwelkomt iedereen in het heem der hemen.

Eind 2019, begin 2020 kregen de hemen Monsalvaet, maar vooral Parsifal, vrij ingrijpende aanpassingen. De dakisolatie en

dakbedekking, de slaapruintes, het sanitair en de keuken werden grondig aangepakt. De uitbraak van corona in maart 2020 hinderde niet alleen de bouwwerken, ook een feestelijke opening kon niet zomaar.

Nu was het zover. Na meer dan twee jaar. Een bonte bende van oud vrijwilligers, leden van werkgemeenschappen, gouvraad en gowleiding vonden elkaar terug in één van de iconen van KSA Noordzeegouw.

Het reuze springkasteel en een paar spelen daagden de kinderen uit. Tijd dus voor bubbels en babbels, chips en knabbels. Herinneringen uit de oude doos, anekdotes en recentere wist-je-datjes.



Aangevuld met deugdooende binnenpretjes of uitnodigend gelach. Kaasjes en olijfjes, nootjes en belegde broodjes... (niks van belegde broodjes, ik zocht alleen maar een rijmwoord met 'nootjes'). En die zon...

Tijd om aan te schuiven voor het middagmaal. Keuze uit drie lange tafels. Frietjes en stoofvlees 'op een bedje van rauwe zomergroenten'. Overgoten met een St.-Bernardus tripel, een pintje, een wijntje, een frisdrank of een doodgewoon lekker fris watertje. De tongen komen los. Nog verder terug graven in het geheugen. "Weet je nog die keer, hoe zou het zijn met, wat is er geworden van..." In de zaal wordt het nog warmer dan buiten... Al dat terug denken hé...

In de koelte, onder de linden, probeert het Banjo-ensemble de instrumenten uit. Hier en daar blijft een groepje nog even oude herinneringen en leuke voorvallen vast te houden. Soms is het moeilijk om van 'het oude' afscheid te nemen.

Half drie in de namiddag. Enkele buurtbewoners sluiten aan. Frédérique (Fré voor de ingewijden), voorzitter van KSA Noordzeegouw, neemt even het woord over een nieuw initiatief: Vrienden van KSA

Noordzeegouw zijn een netwerk van KSA'ers van weleer, met elkaar verbonden, die de werking ondersteunen. Een netwerk van mensen met ervaring en competenties...

En nu: het Banjo-ensemble. Rik Decramer is de gelegheidsdirigent. De 'echte dirigent' staat met 'panne' op de autostrade... Hoeveel pech kan een mens hebben? Even dacht ik terug aan 1960. Het Zee-festival in Oostende. Ik zie ze opnieuw uit de bodem van het podium opduiken... Enkel onder hen waren er toen ook bij... Pure nostalgie!  
En die zon... trekt zich even terug... een frisse wind brengt wat verademing...

Er is ook een rondgang doorheen Parsifal. Een elftal fotokaders toont hoe het was, voor en na de renovatiewerken. Voor de kinderen een aangepaste zoektocht met een ijsje als beloning. Zo wordt het vijf en zes uur. Het binnenplein loopt langzaam leeg. Een paar hardnekkige sympathisanten blijven hangen... Voor de werkgroep 'Altijd jarig' en de 'Vrienden van KSA Noordzeegouw' is het 'afbraak- en opruimingstijd'.

Een dikke dankjewel aan iedereen die er bij was en... tot een volgende keer...

Noël Bossuyt











Groepsfoto gemaakt nav de persfoto

Eerste rij: Wouter Dely, Laurens Deloof, Noël Bossuyt, Pascal Gryson, Kelly Van Leemput, Herman Leber, Astrid Hooijberg, Frederique Loones, Tessa, Pol Vandenbulcke, Bart Lagrange.

Tweede rij: Pieter Dely, Iris Bruynooghe, Wouter Vanhee, Hans Maton, Ward Poppe, Toon Vandeputte, Thomas Verniest, Herwig De Coninck, Eric Colenbier, Mark De Rudder, Bart Dewitte, Pieter Roels.

## 2. Overlijden Roger Debaillie

Deze zomer overleed de West-Vlaamse priester Roger Debaillie. Hij was twee jaar nationaal proost van de KSA (1970 – 1972).



## 3. Overlijden Bert Taeymans

Op 29 juni overleed in Malle een van onze trouwe sympathisanten uit gouw Antwerpen: Bert Taeymans. Hij was 90 jaar en bleef tot op het eind KSA'er in hart en nieren. Hij kwam graag naar onze Altijd-Jarig-activiteiten. Als Antwerps gowproost voor de Jonghernieuwers stond hij aan de wieg van een provinciaal initiatief dat in enkele jaren tijd een uithangbord voor KSA Nationaal is geworden: de tweejaarlijkse JOEPIE-tochten. Hij werd dan ook bij elke Joepietocht uitgenodigd voor de slotmanifestatie en was er in 2019 nog bij. Eric leerde hem kennen als gedreven redactielid van 'Gisteren en Vandaag', een tijdschrift met vooral oog voor historiek van KSA en VKSJ en met Herman ook als erevoorzitter van De Sjelter, de jonge

nevenbeweging van KSA Nationaal voor oud-ledengroepen. Hij heeft nu de mysterieuze stad X bereikt: de X van de PX in zijn KSA-hemd, op zijn kelk, in wat hij doorgaf aan zijn leerlingen, zijn Armeniërs in Jerevan, zijn parochianen en zijn KSA-vrienden.





## 4. De Gouden Gamel



In de vorige Kompas (nr. 5) deden we met de werkgroep Altijd Jarig een speciale oproep. We zochten kookteams die zich al minstens 10 jaar engageren in een bond én de kok(kin) die het langst meegaat in KSA Noordzeegouw. We kregen 4 reacties!

In KSA Tielt kookt Dorine Van Compernelle al 12 jaar. Tinne Deheegher van KSA Lo schreef dat Ben Ballieu ondertussen 11 jaar meegaat. De overige leden van dat kookteam, Kris, Xavier, Sofie en Veerle, doen dit 10 jaar. Jeroen Bogaert van KSA Rooyghem is 11 jaar lang de vaste kookouder in wisselende teams.

**Aan al deze enthousiaste en trouwe kookploegen: een welgemeende dank je wel!**

**Lieve Delhaye en Geert Debergh van KSA Westouter spannen echter de kroon!**

Als getrouwd koppel gaan ze – je leest het goed – al **31 jaar** mee op kamp om alle hongerige magen te vullen met heel veel lekkers.

**Even terug in de tijd ...**

In 1981 werd onder impuls van pastoor Robert Verduyn de 13+werking opgestart. Lieve startte toen als leidster. Elk jaar kwam er een groepje bij: 14+, 15+, enz. Stilaan evolueerde deze werking tot een traditionele jeugdbeweging. In 1983 volgden 5 leidsters de Paascursus bij de Knapen en Jonghernieuwers. KSA heeft in hun dorp meerdere kamphemen, dus lag het voor de hand dat ze niet voor Chiro zouden kiezen, maar voor KSA. 1983 werd het eerste KSA-jaar voor Westouter. Lieve bleef actief in de leiding tot 1990. In 1987 trouwde ze met Geert Debergh. Hij kwam uit Poperinge en was daar lid van KLJ. Lieve en Geert gingen in Westouter wonen en kregen 3 kinderen. Geert was nog een aantal jaar bondsleider van KSA Westouter. Sinds 1992 gaan ze allebei als vaste koks mee in een wisselend kookteam.



### 31 jaar mee op kamp om te koken! Hoe blikken jullie hierop terug?

Lieve en Geert getuigen.

“We gaan altijd heel graag mee om te koken. Na al die jaren hebben we een weekmenu met vaste recepten. Elke morgen serveren we verse chocolademelk. Er zijn twee warme maaltijden per dag, één ervan is een lichte. Na het middageten geven we geen dessert meer. We bewaren dat voor het vieruurtje. Dan krijgt iedereen een puddinkje met speculaaskoekje, zelfgebakken broodpudding, ... samen met een stuk fruit, ... We genieten ervan om alledaagse kost klaar te maken. Spaghetti, worst en appelmoes, croque-monsieurs zijn een must. We zorgen ook voor vegetarische en glutenvrije maaltijden, want die specifieke vraag komt er vaker.

Ons principe is ‘Als het eten lekker is dan is de helft van het kamp geslaagd’. We besteden daarom veel zorg aan die maaltijden. Praktisch

gezien beschikken we vandaag de dag over meer mogelijkheden dan vroeger en dat geeft iets meer ruimte en tijd als we voor 130 jongeren koken. Bestellen kan nu via de computer en voor boodschappen communiceren we via de smartphone.

We koken natuurlijk niet alleen. Ons team telt ongeveer 7 koks/kokkinnen. Traditioneel eindigen we de dag met een vijfde maaltijd: pizza, lasagne, loempia's, zalm-pasta, pannenkoeken met ijs, ...”

Lieve en Geert, 31 jaar trouwe dienst, in de keuken, maar ook in de KSA-bond, want Lieve verzorgt nog steeds de financiële administratie!

Jullie verdienen zonder twijfel de gouden gamel. Proficiat en dank jullie wel voor de jarenlange inzet voor KSA Westouter!

Astrid Hooijberg  
Werkgroep Altijd Jarig



## 5. Het jongknepengouwkamp blijft een topper.



(foto: Bert Cappon)

Het jaarlijkse werkweekend van onze archiefwerkgroep Altijd Jarig in Westouter viel deze zomer samen met het kamp Woesj, het gouwkamp voor jongknepen uit alle hoeken en kanten van Noordzeegouw. Drie leden van de werkgroep leidden ooit ook dergelijke kampen als jongknepengouwleider; een goede reden om de historiek ervan in één foto vast te leggen tegen de achtergrond van het verhalend kader, een vaste waarde. De

kampen gaan sinds 1960 door in Monsalvaet tijdens de eerste week van juli, maar mogelijks gaan de wortels terug tot 1948. In de tijd van **Noël Bossuyt** (staand rechts), van 1963 tot 1967, heette dat **Gidsenkampen** en vanaf 1965 **Tip-top-kampen**; in de tijd van **Eric Colenbier** (links), van 1983 tot 1991 en **Herman Leber** (midden), van 1991 tot 1996, was er een **Avonturenkamp** voor het vijfde leerjaar en een **Voortrekkerskamp** voor

het zesde leerjaar. Nadien werd het **Jongknepengouwkamp** of kortweg **Jogoka**. Sinds 2008, toen het gouwkamp uitzonderlijk moest doorgaan in Knokke, heet het initiatief **Woesj**. Gehurkt de huidige generatie: van links naar rechts **Niels Verdonck** van 2018 tot 2022, **Arne Desmet** sinds 2021-2022 en rechts **Cowdy Samyn** van 2016 tot 2021 en nu mee als kok. Astrid Hooijberg supportert nog steeds. Zij was kabouterkoningin van 1982 tot 1993.

## 6. Activiteiten, schenkingen en dienstverlening



### Activiteiten

De archiefgroep vierde haar 25-jarig bestaan op de archiefvergadering in maart. In die 25 jaar noteerden we net geen 1200 dienstverleningen (vragen van groepen en personen, ontvangen schenkingen, activiteiten, ...). Dat betekent dus dat er gemiddeld gezien bijna wekelijks op de werkgroep een beroep gedaan werd.



Verder kwamen we nog twee keer bijeen op een zaterdagmorgen, waren we drie dagen op werkweekend in Lanceloot (Westouter) en hielden we een archiefdag in de vakantie. We werkten vooral verder aan ons fotoarchief, gaven ontvangen materiaal een plaats en namen dit jaar de jaaractiviteiten van KSA Noordzeegouw onder handen. Alles zit nu mooi geordend, van 1928 tot (voorlopig) 2008.

Traditiegetrouw gaf Eric een beurt historiek op de paascursus van de hoofdanimatoren en hadden we een infostand op de topconferentie (de startdag van dit werkjaar). KSA De Tokke Knokke en KSA Ten Briel (St-Michiels Brugge) vierden feest en gebruikten de uniformen die we in ons archief bewaren. Het artikel dat Ward Poppe in de vorige nieuwsbrief schreef over Hernieuwenburg werd op vraag van Paul Vermeulen overgenomen in Avond, het tijdschrift voor priesters op rust.

En uiteraard was er ook de oud-ledenbijeenkomst waar we ons werk aan hadden.

### Schenkeningen

Via **Erfgoed Zuidwest** kwamen we een vlag van de Voor-VKSJ op het spoor (zie artikel in deze nieuwsbrief). **Kris Van Messem**, oud-lid van KSA Grimbergen (Brabant) en lid van de muziekkapel verhuist en doet afstand van een trommel en klaroen.

Op de Paascursus kregen we van **KSA Hocana** (= Oekene) een mouwschildje en een sticker om onze verzameling verder aan te vullen.

In het Damiaancollege van Aarschot vond **Eduard Van den Bergh** foto's van de KSA-groep van het Damiaancollege van Kortrijk. Op die foto's staan een schild met de afkorting BKLSJ. Wat die afkorting betekent is ons niet helemaal duidelijk.

Via **Karel Vandeputte** kregen we een banblaadje van de St-Michielsban uit 1963. **Pol Vandenbulcke** schonk een boekje over spekpater Werenfried Van Straeten en **Mark Deruddere** schonk een oud jongknabenboekje.

### Vragen en info van buiten de provincie

We krijgen ook hoe langer hoe meer vragen van groepen die niet uit West-Vlaanderen komen. Heel dikwijls moeten we ze doorverwijzen naar het KADOC. Zo zocht **KSA Moos Herk (Hasselt)** informatie n.a.v. hun zestigste verjaardag, **KSA Roy-Gruitrode** stelde dezelfde vraag, **KSA-Chiro Barrier (Lommel)** vroeg bronnen voor hun stichtingsdatum, **Jef Van Linden** zocht info over zijn groep (KSA Kontich – Antwerpen) en vroeg zich af als er geen archiefgroep was in Antwerpen...

Via **Herman Janssen** (Voorzitter Heemkundekring Amalia van Solms, Baarle-Hertog-Nassau) konden we de bestaansdatalijst van Antwerpen vervolledigen. De groep KSA Baarle-Hertog bestond van 1942 tot 1966. Hij vond twee kasboeken van de groep en bracht ons op de hoogte.

**Guido Van Cauter** zond ons een getuigenis van zijn tijd in de KSA Jette (Brussel). Ten slotte kregen we ook de vraag voor een foto van een KSA-vlag uit de jaren 1940-'50. Die afbeelding zou gebruikt worden in een boek over de familiegeschiedenis van **de familie Duytschaever**.



Foto K01



KSA001 detail

## 7. Bijzondere aanwinst: diocesane Roodkapjesvlag bisdom Brugge.

Half april kreeg Erfgoedplus Zuidwest (Kortrijk) een bijzondere mail van Sven Annys uit Waardamme (Oostkamp) met de vraag of zij iets konden aanvangen met een vlag van voor-VKSJ. Gelukkig hadden Lieze Neyt en Triene Vandenbussche, erfgoedconsulenten van Erfgoedplus, in februari onze archief- en documentatiezolder in Gullegem bezocht. Zij dachten dus meteen aan onze sacristiekast waarin we onze vlaggen bewaren. Gullegem zou een goede bestemming zijn. Uiteraard hadden wij interesse. VKSJ-vlaggen duiken namelijk veel minder vaak op dan KSA-vlaggen, laat staan een Roodkapjesvlag!

### Het verhaal achter die vlag.

Sinds woensdag 4 mei is de aanwinst een feit. De vlag werd eigendom van KSA West, maar ligt in de ladenkast. Sven vertelde dat zijn moeder **An(na) Boey** is (Brugge 27 augustus 1949 – Ruddervoorde, 7 maart 2022). Zij had hem kort voor haar overlijden gevraagd om een goede bestemming te vinden voor een vlag die op zolder in een groen schoenendoosje lag, want 'die kon wel waarde hebben'. Via Erfgoed Zuidwest kwamen we dus bij hem terecht.

Anna Boey was dochter van Marc Boey uit St.-Michiels. We vonden niets terug van haar VKSJ-carrière, wel dat haar zus **Mia Boey** in 1955 groepsleidster was van de VKSJ-afdeling Sint-Walburga in Brugge en dat het gezin toen in de Hans Memlincstraat woonde. Mia Boey was in 1960-'61 ook districtleidster en gewestleidster van het gewest Brugge en leeft nog.

Mia herinnert zich dat zij die roodkapjesvlag rond die periode kregen van **Miet Walley**n die eigenlijk Maria heette (1926-2017). Miet was veel ouder dan hen. Zij was sinds de start van de Roodkapjeswerking, in 1942, diocesaan ontspanningsleidster van de Roodkapjes,



wellicht tot circa 1958. Die werking heette oorspronkelijk "vóór-VKSJ", zoals op de vlag te lezen is.

In 1955 was Miet ook groepsleidster van VKSJ Sint-Gillis en van het instituut Zusters van de Heilige-Jozef (de Josefiënen) in Brugge. Zij woonde toen langs de Lange Rei. Miet was een dochter van de Brugse meesterdrukker Desiré Walley'n uit de Sint-Gilliskerkstraat. Haar broer Alfons (1921 - 2010) volgde haar vader op in 1950 en bouwde de zaak met zijn zoon uit tot KUNST- EN HANDELSDRUKKERIJ WALLEY'N GRAPHICS NV, ooit door zijn vader opgericht in 1921. Het KSA-tijdschrift *Hernieuwen* werd er ooit gedrukt. Het bedrijf legde in 2009 de boeken neer.

### Roodkapjeswerking

**Eind 1941, begin 1942** dachten lerares Yvonne Van Maele en proost Gerard Desmet, beiden uit Tielt, de oprichting van een jeugdbeweging 'voor-VKSJ' uit om kinderen weg te houden van mogelijks te rechtse Duitsgezinde jeugdbewegingen. De omkadering moest aansluiten bij de leefwereld van het kind, zoals



sprookjes doen. Liever dan een prinses dachten ze aan **Roodkapje** als geschikt en herkenbaar rolmodel. Zij is een doodgewoon volks meisje, gedienschtig (gaat oma bezoeken) en ook wat ondeugend (ze wijkt af van de weg om bloempjes te plukken).

De leden zouden dus *Roodkapjes* heten en een **rood sjaaltje en mutsje** dragen. Ondanks de oorlogsschaarste zou Yvonne daarvoor wel aan stof kunnen geraken via de weverij van haar ouders. Het rood zou meteen ook de liefde voor Maria en het (martelaars)bloed van offervaardigheid kunnen symboliseren. Klinkt goed als de bisschop de nieuwe beweging nog moet goedkeuren. De **bloempjes** die Roodkapje plukte, zouden kunnen staan voor de vaardigheden die de Roodkapjes aan hun medemensen en aan God zouden kunnen schenken zoals reinheid, blijheid, gedienschtigheid ... De moderne Roodkapjes zouden gehoorzaam zijn, dienstvaardig ('doulè' = 'dienstvaardig' werd de lijfspreuk) en behoedzaam voor de **wolf**. Die stond symbool voor het kwaad dat overal om de hoek loert en haar zuiverheid en reinheid kan bedreigen. Roodkapjes laten zich beschermen door **Maria**. Roodkapje werd dus ook een vroom meisje. Het plaatje klopte en vol enthousiasme trokken ze met hun voorstel

naar bisschop Lamiroy.

De Brugse prelaat keurde het initiatief goed. Meteen startten Yvonne Van Male en proost Desmet met enkele leraressen en VKSJ'ers in enkele meisjesbasisscholen de nieuwe jeugdbeweging op. Het werd een succes. Daarom keurde het nationaal leidingscongres van VKSJ reeds in april 1942 goed om de Roodkapjeswerking vanaf september over heel Vlaanderen uit te bouwen.

### De vlag

De zijden vlag is een vierkant van 120 op 120 cm. De zijdestof is afgewerkt met goudgele franjes. Als tekst lezen we 'VÓÓR-VKSJ BISDOM BRUGGE'. In de vluchthoek (linksboven) staat het schild van VKSJ met gele rand en een blauw divergerend kruis, de afgesproken kleur voor de Katholieke Actie voor studerenden. De traditionele gele korenaar voor het kruis ontbreekt hier. Op de vlag zelf staat de klassieke afbeelding van het VKSJ-roodkapje: een meisje, hier geheel ingeduffeld in een rode kapmantel, knielt voor een Mariakapelletje aan een boom. Ze biedt Maria een vijftiental bloempjes aan. Een bruine wolf, nogal stuntelig afgebeeld, besluipt haar. Achter wat bomen of struiken steekt een kerktoeren uit.



### Datering?

De Roodkapjeswerking werd gesticht in 1942. De wolf viel reeds enkele jaren later uit de picture. Daarom durven we de vlag nog tijdens de oorlog situeren. De vlag is gemaakt volgens het incrustatieprocedé, waardoor de achterkant het spiegelbeeld toont. Er is geen naam van een vlaggenatelier aangeduid op de vlag.

De vlag symboliseert niet alleen de idee, maar vertegenwoordigt ook de beweging van de Roodkapjeswerking tijdens optochten en initiatieven en jaarlijks bij een inlijving van de nieuwe roodkapjes. Op de foto uit **1959**, ons ooit geschonken door Maria Espeel, oud-nationaal Blijgemoed (zo heette een groepsleidster bij de Roodkapjes), zien we Roodkapjes die hun **belofte van trouw** afleggen met hun handje op de vlag. De vlaggenstok wordt vastgehouden door een Goedhart (= roodkapjesleidster). Het gaat zeker om de vlag die nu boven water is gekomen: let op het Mariakapelletje aan de boom, de bloempjes met het handje van

Roodkapje en onder haar knieën de letters 'D O M' van 'BISDOM', waarvan de M op exact dezelfde plaats begint.

Door de veranderde tijdsgeest zal de vlag in late jaren zestig in onbruik zijn geraakt en daardoor in een groen kinderschoendoosje op de zolder van Maria Boey. Een geluk dat zij daar nog tijdig aan heeft gedacht, trouw als een echt Roodkapje.

In de voorpublicatie *Roodkapje, proeve van werking voor Jong-V.K.S.J.*, wellicht uit 1943, lezen we op p. 4: *"Het oude sprookje van Roodkapje en den wolf, maakt de les van dienstvaardigheid klaar en aanschouwelijk: ze wezen dienstvaardig zoals Roodkapje, doch niet ongehoorzaam noch lichtzinnig zoals Roodkapje het was. R.K. van O. L. Vrouw zijn nooit ongehoorzaam en luisteren nooit naar den boozen wolf"*.

Eric Colenbier

Deze en de vorige Nieuwsbrieven zijn nog altijd te lezen op de website van KSA Nationaal.

Ook vind je ons terug op **Facebook**: "Altijd Jarig KSA NZG"  
Liken en daarna kan je ons verder volgen.



Wie wil kan de *Nieuwsbrief* ook digitaal krijgen i.p.v. per post.  
Te melden aan: [altijdjarig@ksanoordzeegouw.be](mailto:altijdjarig@ksanoordzeegouw.be)



KSA Noordzeegouw, Dwarsweg 1, 8560 Gullegem / Wevelgem

Met onze archiefgroep houden we een adressen- en mailbestand bij van oud-leid(st)ers en sympathisanten met de bedoeling om onze nieuwsbrieven, uitgaven en activiteiten kenbaar te maken. Wie in onze werking geïnteresseerd is of op onze werking beroep deed, ontvangt deze informatie.

Wie wil uitschrijven kan dat via het mailadres [altijdjarig@ksanoordzeegouw.be](mailto:altijdjarig@ksanoordzeegouw.be) en we geven geen gegevens door aan derden.

Wil je behoren tot **"de Vrienden van het archief"** en deze *nieuwsbrief* voortaan blijven ontvangen? Contacteer ons. Je kunt bij ons ook terecht voor archiefscheningen, vragen of raadpleging... of zelfs financiële steun: BE74 4675 0073 5107

**werkgroep Altijd Jarig, Herman Leber (050/39 29 18) of KSA Noordzeegouw (056/40 48 12)**  
of [altijdjarig@ksanoordzeegouw.be](mailto:altijdjarig@ksanoordzeegouw.be)